

Dag allemaal,

Vandaag was het verzamelen geblazen aan de kerk van Steenokkerzeel. onder een prachtige herfstzon en redelijk zachte temperaturen werden 29 KBC senioren geteld.

Om 14.00U vertrokken twee groepen voor een flinke tocht aan de oostkant van het vliegveld van Zaventem.

12 mensen namen deel aan de korte wandeling en 17 wandelaars kozen voor de lange trip die ons richting het open veld naar Nederokkerzeel en Berg voerde.

In het open veld dat ook kan dienen als (nood)landingsstrook in het geval van problemen, stapten we onder de dalende vliegtuigen die richting onze nationale luchthaven zweefden.

In Berg (Kampenhout) in het gehucht “Lemmeken” hielden we ook even halt bij het gedenkteken van de vliegtuigramp, op de plaats waar in 1961 op 15 februari een Boeing 707 van Sabena is neergestort.

De **vliegtuigcrash te Berg-Kampenhout** is een vliegtuigongeval in [België](#), dat plaatsvond op [15 februari 1961](#). In het gehucht Lemmeken, gemeente [Berg](#) nabij [Kampenhout](#), stortte omstreeks vijf minuten over tien in de ochtend een [Boeing 707](#) neer. Het betrof **Sabena vlucht 548**, van [New York](#) naar [Brussel](#). Het toestel werd bestuurd door twee ervaren ex-legerpiloten, Louis Lambrechts en Jean Roy.

Het gedenkteken staat op de hoek van de Lemmekenstraat en de Dijkstraat.

Nadien vervolgde we onze wandeling terug richting Steenokkerzeel waar we konden genieten van een lekker glas in de schaduw van de kerk, en dit als afsluiter van een mooie namiddag. Bij deze ook een woord van dank aan Gerrit en Gerda Vanderschommen – Van Der Sijpe voor het uitstippelen van deze tocht

Groeten,

Jo