

# Verslag wandelmidweek Houffalize

## 20 t/m 24 september 2021

### Maandag 20 september



Afspraak, voor de 34 deelnemers, op het terras van hotel Vayamundo om 12 uur, waarna we meteen in het restaurant konden genieten van het lunchbuffet.

Om 14 uur vertrek voor de eerste wandeling van 5,5 km, als kennismaking met het stadje Houffalize en zijn geschiedenis. We wandelden uit de 'Fosse d'Outh' (letterlijk de put van de Ourthe), wat betekent dat we begonnen met een forse klim. Via een verharde weg kwamen we dan op het hoogste punt van onze wandeling om daarna af te dalen naar Houffalize. Het zicht was prachtig. Verder ging het door het park en de stad langs de legendarische rots met het beeldje van Pogge, beter bekend als de Tijn Uilenspiegel van Schaarbeek. We wandelden verder langs het stadhuis van Houffalize tot de aan de plaats waar normaal de Duitse pantsertank staat, maar deze is momenteel in Bastogne voor restauratie.

Dan ging het terug richting centrum en keerden we langs de oever van de Ourthe terug naar het hotel, waar we nog even konden genieten op het terras van een drankje alvorens we tegen 17 uur onze kamers konden betrekken.

Om 18 uur was er afspraak in de bibliotheek voor een welkomstdrankje aangeboden door de club. Frans verwelkomde iedereen nogmaals en gaf toelichting over de wandelingen van de volgende dag. Na het avondeten in het buffetrestaurant was er een optreden van Jan Vanhoof met liedjes uit de jaren '70 – '80 – '90. Gezellig meezingen en dansen.

## Dinsdag 21 september



Om 9.30 uur, na een uitgebreid ontbijtbuffet, start voor de wandeling “Roche Plate” van 5 km. Een korte maar zeer afwisselende wandeling rond ‘de navel’ van de Ardennen, het middelpunt van het Ardeens massief, met mooie vergezichten.

Na de lunch waren er 2 wandelingen voorzien.

Eéntje van 14,5 km via Cowan, Alhoumont, Tavigny en Cetturu. Na een forse klim van 30 m, volgden we de oude trambedding van de lijn Houffalize-Bastogne ‘de RAVel’. (RAVeL staat voor Réseau Autonome des Voies Lentes, een netwerk van trage wegen gereserveerd voor voetgangers, fietsers en skaters). We wandelden voorbij de historische hoeve Trihache, we volgden een oude Romeinse heerbaan die ons langs de kapel van Travigny bracht. Richting Cetturu genoten we van de mooiste panoramazichten van de wandeling en na nog enkele klimmetjes en steile afdalingen kwamen we opnieuw aan de oever van de Ourthe. Dan was het niet ver meer tot Ol Fosse d’Outh en ons hotel.

De korte wandeling van 4 km startte eveneens met een forse klim van 30m, waarna we konden genieten van een mooi panorama over Houffalize en ons hotel. Na een stads- en parkwandeling keerden we terug naar het hotel voor een gezellig terrasje.

’s Avonds opnieuw animatie door radio Victoria voor de liefhebbers.

## Woensdag 22 september

Wandelingen in het teken van de kapelletjes.



9.30 uur - start van de wandeling “Chapelle Saint Roch”. Een mooie, afwisselende wandeling met enkele hellingen en afdalingen van 8 km. We startten opnieuw langs de RAVeL tot Cowan. In Cowan verlieten we de RAVeL en vanaf hier leidde de weg ons naar het hoogste punt van de wandeling langs mooie vergezichten.

Op 450 m hoogte staat de kapel Saint-Roch. Een ideale plek om even te rusten en te genieten. Vanaf nu ging de wandeling steil naar beneden tot in Houffalize. Vandaar keerden we terug naar het hotel.



In de namiddag wandeling naar de “Chapelle Notre-Dame de Forêt”. De volledige wandeling was 10 km. We klommen opnieuw de ‘Ol Fosse d’Outh’ uit. Op het hoogste punt van de wandeling (434 m) kregen we een prachtig zicht over de streek: een lappendeken van velden en weiden onderbroken door groene bomenrijen en bossen. We stapten nog even door en aan de rand van het bos dook de bedevaartkapel ‘Notre-Dame de Forêt’ op. Hier keerden de mensen van de 6 km langs dezelfde weg terug om dan verder af te dalen naar Houffalize. Rechts hadden we een mooi panorama over de stad. De anderen wandelden verder om via Taverneux en één van de vele MTB-paden af te dalen naar Houffalize.

Vanaf het centrum ging het terug richting hotel.

’s Avonds animatie met liedjes op verzoek, of rustig nog wat napraten onder vrienden in het restaurant. Anderen zochten de rust van de eigen kamer op om uit te rusten voor de laatste, zware, wandeldag.

### **Donderdag 23 september**



Vandaag waren we om 9.30 uur klaar voor het ecologisch pad. Een korte wandeling van 4,4 km door prachtige bossen, langs tal van borden vol informatie over de natuur en omgeving, maar pittig... De tocht ging opnieuw gedeeltelijk langs de RAVeL. Al snel namen we de eerste afslag links het bos in. Deze dalende bosweg bracht ons tot bij een beek, we staken het brugje over en klommen 40 m omhoog. We wandelden tot bij de picknickplaats, tevens het hoogste punt van de wandeling. Maar dat betekende ook dat we nu begonnen aan een forse afdaling tot aan de oever van de Ourthe. Hier bewezen goede wandelschoenen en wandelstokken hun nut.

De overvloedige regen van de voorbije weken en maanden had de wandelweg echter volledig uitgehold zodat de afdaling er gevaarlijk bij lag! Spijtig genoeg kwam Chris ten val met als gevolg een gebroken sleutelbeen.

In de namiddag vertrok een klein groepje van moedige wandelaars (5) voor een tocht van 12 km naar de "Pont de Suhet". Een relatief zware wandeling op heuvelachtig terrein waarbij meer dan eens moest afgedaald worden naar de beekvallei om dan weer te klimmen naar het plateau, maar hoofdzakelijk door bos.



Ook de kleine wandeling die een half uurtje later vertrok bleekt uiteindelijk bijna 9 km! Echter eenmaal uit 'Ol Fosse d'Outh' was de weg geasfalteerd en goed begaanbaar. Er werden voldoende stopplaatsen ingelast in de schaduw, want jawel we wandelden, de ganse week trouwens, onder een stralend blauwe hemel. Het laatste deel terug via de RAVeL konden we genieten van de schaduw van het prachtige 'Les Blancs Bois'.

's Avonds werd er door de club nog een drink aangeboden en konden we klinken op een heel geslaagde wandelmidweek.

Vrijdag 24 september



Na het ontbijt werden de kamers vrijgemaakt en reed iedereen richting Achouffe voor een bezoek aan de brouwerij. We hadden een heel sympathieke Nederlandstalige gids die ons op een aangename manier over het ontstaan van de brouwerij vertelde en in een gezellig zaaltje met de nodige animatie het brouwproces uitlegde.

En dan was er natuurlijk de proeverij en konden we genieten van 3 verschillende soorten Chouffe bieren waarna iedereen nog een degustatieglas als geschenk kreeg.

Als afsluiter kregen we in taverne 'La Petite Fontaine' een broodjeslunch. Het definitieve einde van mooie dagen.

Wiske & Frans