

Daguitstap naar Oostende op 10 september 2021

KBC Seniorenclub Brussel is op Daguitstap geweest. Echt waar! De geplande dagreis van 2020 naar Oostende was wegens Covid-19 afgelast. Op vrijdag 10 september 2021 kon ze doorgaan.

De bussen van Reizen De Vriendt, kwamen als vanouds de parking opgereden, aan Osbroek in Aalst en aan de Noorderlaan in Zellik. Als vanouds arriveerden ook onze KBC-Senioren stipt op tijd. Het was een blij weerzien na anderhalf jaar, in ons kot, zonder KBC-activiteiten.

Onze bestemming was een bezoek aan het Domein Raversijde en aan de Oesterput op Oosteroever.

We werden rond 9 uur verwelkomd in Taverne Walrave met koffie en een lekkere botercroissant. We begroetten elkaar uitbundig, zij het zonder knuffels en met de nodige afstand.

Een uurtje later zochten de leden van groep Zellik terug hun bus op om naar de Oesterput te rijden. De mensen van Groep Aalst wandelden naar “de gele villa”, de vroegere woning van prins Karel, waar de ingang van de Atlantikwall is.

Hier kregen we een zeer interessante uiteenzetting over de Highlights van WO I en WO II. We zagen de kanonnen, door de Duitsers strategisch opgesteld om de verdediging van de kustlijn te garanderen, de vernuftige bunkers in de duinen, de kilometerslange onderaardse gangen.

De gids vertelde uitvoerig over de aanleiding en het verloop van beide wereldoorlogen, de aanvallen en verdediging op zee, het Schlieffenplan, Veldmaarschalk Rommel...

Jammer genoeg ook over de verschrikkelijke aantallen gesneuvelden en gewonden.

We merkten duidelijk het verschil tussen WO I en WO II qua bouw en techniek van bunkers en kanonnen. De vooruitgang had ook hier niet stil gestaan.

Als we voortaan van Middelkerke naar Oostende rijden, zullen we met ontzag naar deze duinenrij kijken, in onze gedachten eventjes stilstaan en bedenken wat hier 80 jaar geleden is gebeurd.



Ondertussen in de Oesterput: Een West-Vlaamse jongeman ‘Benoit’ met zwarte krullen, heette ons welkom in de enige echte Oesterkwekerij van België aan De Spuikom in Oostende. Hij legde ons de geboorte, kweek, groei en pluk van een oester uit. Het duurt vier jaar vooraleer we een volwaardige ‘Ostendaise’ kunnen degusteren. Alles is manueel werk. Respect voor zij die het elke dag verwezenlijken en begrijpelijk dat een oester niet goedkoop is. Dankzij het voedingrijke water in het bassin, de spuikom, en een goede opvolging krijgen we een vlezige oester, zacht ziltig en vol van smaak.



Na een duidelijke humoristische uiteenzetting, werden we ontvangen voor een proeverij van twee oesters of een heerlijk vishapje, beiden van topkwaliteit, met een glaasje wijn. Euforisch verlieten we “De Oesterput” met het vaste voornemen voortaan alleen nog de “Ostendaises” te bestellen als de gelegenheid zich voordoet.

Rond 13 uur keerden we terug naar Taverne Walrave voor een heerlijk diner: een glaasje cava met verrukkelijke hapjes, een prachtige schotel tomaat-garnaal met frietjes of varkenshaasje archiduc en kroketten. Het dessert werd opgediend in een heuse mini-weckpot: een smakelijke sorbet van citroen en aardbeien.

Na deze versterking van de inwendige mens, vatten we het namiddagprogramma aan. De groepen wisselden: ‘Aalst’ bezocht de Oesterput en ‘Zellik’ trok naar de Atlantikwall. Toen we een paar uur later terugkeerden naar onze vertrouwde stek van de dag, Taverne Walrave, wachtte onze voorzitter, Jonas, ons op en bood ons een drankje aan ‘van de Kas van de Seniorenclub’. Met een leuke babbel op het grote zonnige terras konden we nog een uurtje nagenieten.

Daarna was het alweer binnen aanschuiven waar de keukenploeg van Taverne Walrave ons verwende met een smakelijk versierde, omvangrijke, broodmaaltijd. Jonas verwoordde hoe goed het was geweest en dankte de organisatoren.

Rond 18.30 uur beëindigden we onze ‘Dag aan Zee’. We zochten elk onze bus op, onze chauffeurs brachten ons veilig huiswaarts. Enthousiast mochten we zeggen: het was een Superdag, mede door het mooie weer (Buienradar zat er lelijk naast. Gelukkig). Getuige ook de talrijke “dankjewels” bij het verlaten van de bus.

Wij als Bestuur zeggen volmondig terug: ‘Leden van Seniorenclub Brussel: Bedankt dat jullie erbij waren. Tot op de daguitstap van volgend jaar!’