



e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Brussel, september 2022

Beste vrienden,

Zoals reeds op de Algemene Vergadering werd meegedeeld gaat onze vliegtuigreis in 2023 van Bilbao naar Valencia. Er wordt slechts één reis ingericht van 8 tot 17 mei 2023.

Ze wordt zoals vorige jaren georganiseerd met het reisbureau 'Tailor Made Travel' uit Genk.

Dit zijn in tegenstelling tot de vorige jaren 10 dagen en 9 overnachtingen.

De vliegtuigreis wordt beperkt tot maximum 35 deelnemers.

Wij verwachten dat de deelnemers over een **goede fysieke conditie** beschikken om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de bezoeken en uitstappen.

Voor meer details over de reis verwijzen we naar de specifieke reisbeschrijving op onze website.

Opgelet !!!

Zorg dat je over een annulatieverzekering beschikt (is in orde indien je over een gold- of platina KBC-Mastercard beschikt en de betaling uitvoert via de KBC-rekening waaraan die kaart is gekoppeld).

We hebben al verschillende malen ondervonden dat dergelijke verzekering een absolute noodzaak is.

Daarom vragen we op de overschrijving van het voorschot te willen bevestigen dat een verzekering werd afgesloten. Ook een reisbijstandsverzekering wordt aangeraden.

I.v.m. de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die terug te vinden zijn op onze website 'seniorenkbcbrussel.be' voor zover wij de betaling van het voorschot ontvangen binnen het vooropgestelde betaalblok.

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te volgen. **Prijs: 2.524 euro per persoon en Singletoeslag : 558 euro**

Inschrijven kan vanaf 12 tot 20 september 2022 door overschrijving van een voorschot van **750 euro per persoon** op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met mededeling:

'Bilbao-Valencia + S(ingle) of D(ubbel) + annulatieverzekering OK + fietsen:J/N'.

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Brussel geeft ons automatisch de toelating om foto's, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen.

Dank voor uw begrip.

Het bestuur

Seniorenclub KBC Brussel

Bilbao - Rioja - Valencia

8 tot 17 mei 2023



Een prachtige combinatie van Middeleeuwse kloosters (Unesco) en Moorse of Christelijke gebouwen, afgewisseld met de vernieuwende architectuur van F. Gehry en S. Calatrava.

Ook op culinair gebied beleven we een uniek samenspel van lekkere Riojawijnen met heerlijke streekgerechten zoals de pinxtos, tapas en de paëlla. We rijden door indrukwekkende berglandschappen afgewisseld door grootse wijngaarden en gezellige wijnstadjes.

Logeren in een middeleeuwse Parador is dé kers op de taart!

Kortom: een mooie afwisseling van veel verschillende indrukken en ervaringen die nog lang zullen nazinderen...

Dag 1: Brussel - Bilbao

Afspraak met de reisleiding op de luchthaven van Zaventem om 9 uur 's morgens ter hoogte van de Starbucks Coffeeshop

Brussel vertrek om 11;25 uur met vlucht SN3711.

Aankomst Bilbao om 13.20 uur.

Transfer per autocar naar ons hotel voor de check-in.

Na een korte opfrissing ontmoeten we onze lokale Nederlandstalige gids die ons tot in Zaragoza zal begeleiden. We maken een wandeling door het oude stadsdeel van Bilbao, Las Siete Calles ofwel de zeven straten. Onderweg passeren we de Mercado de la Ribera, de grootste versmarkt van Spanje die uit 3 verdiepingen bestaat en verschillende Art Deco elementen bevat. De Gotische Santiago-kathedraal ligt op de bekende pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

Net als in de oude centra van veel andere Spaanse steden kan je er rondstruinen in smalle steegjes tussen de prachtige gekleurde huizen.

Niet zo heel lang geleden stond de Baskische stad Bilbao nog niet op de toeristische kaart omdat de stad toen vooral geassocieerd werd met de terreur van ETA. In de jaren negentig herleefde de stad echter helemaal met de komst van het Guggenheim museum op de plaats waar eens de oude scheepswerf gelegen was.

Tegenwoordig staat de stad vol leuke bezienswaardigheden, gezellige restaurantjes en eigenzinnige winkels. Een bezoek aan Bilbao is absoluut de moeite waard en het is de ideale manier om onze rondreis te beginnen.

Avondmaal en overnachting in Hotel Barcelo Bilbao Nervion 4****

Dag 2: Bilbao - Laguardia (110 km)

In de voormiddag bezoeken we het Guggenheim Museum.

We wandelen er te voet vanuit ons hotel, via de prachtige Zubizuri voetgangersbrug, naar toe.

Het museum is één van de vier Guggenheim musea op de wereld. Dit bijzondere gebouw met een titanium buitenkant is ontworpen door de architect Frank O. Gehry en heeft een mooie moderne kunstcollectie verdeeld over 20 zalen. De collectie is

volledig gewijd aan de kunst van de 20^{ste} eeuw en bevat werken uit alle stromingen van de grote meesters van de avant-garde tot de vertegenwoordigers van de meest recente stromingen.

Dit museum is de absolute nummer 1 bezienswaardigheid van Bilbao.

Lichte lunch in ons hotel.

Hierna vertrekken we zuidwaarts naar de Rioja wijnstreek.

De naam Rioja is afkomstig van de Rio Oja, een zijrivier van de Ebro. Het hele wijngebied strekt zich uit over een lengte van 120km aan beide zijkanten van deze rivier. Rioja komt voor als rode, als witte en als roséwijn, maar ongeveer 90% van de geproduceerde wijn is rood. De populariteit van de Rioja is de afgelopen jaren enorm gestegen en de productie neemt dan ook in een snel tempo toe.

Het wijngebied bestaat uit drie deelgebieden: in het noorden de Rioja Alavesa, in het noordwesten de Rioja Alta en in het oosten de Rioja Baja. Rioja Baja ligt minder hoog dan de twee andere deelgebieden en het klimaat is hier relatief droger en warmer.

Laguardia ligt in het centrum van het hele Riojagebied.

Onderweg naar Laguardia, onze uitvalsbasis voor de komende dagen, bezoeken we enkele gezellige dorpjes zoals Haro en Briones.

Avondmaal en overnachting in Hotel Silken Villa de Laguardia 4****

Dag 3: De Kloosterroute

De kloosterroute die de Rioja Alta doorkruist is één van de pelgrimsroutes (camino's) van Spanje die eindigt in Santiago de Compostella. Aangezien pelgrims door de eeuwen heen vanuit heel Spanje en erbuiten naar dit bedevaartsoord in Noord-Spanje zijn getrokken, is er niet één Camino de Santiago, maar talloze camino's naar Santiago.

De vele pelgrims hadden eten, drinken en onderdak nodig, plus plekken om onderweg te bidden. In de Middeleeuwen werden er langs de Camino de Santiago dus vele kloosters, kerken en kathedralen gebouwd en ontstonden er welvarende dorpen en steden aan de pelgrimsroute.

Wij bezoeken enkele van deze mooie kloosters die nu behoren tot het UNESCO werelderfgoed.

Monasterio de Yuso.

Vanwege zijn enorme grootte heeft het de bijnaam "Escorial van Rioja". Het is een geliefde plaats onder de bewoners van de Rioja. De kerk heeft verschillende stijlen en kruisgangen. De schatkamer heeft twee bijzondere reliekenkastjes van bewerkt ivoor en processiekruisen uit de 12^{de} eeuw. De bibliotheek bevat één van Spanjes mooiste kloosterverzamelingen middeleeuwse boeken.

Aan het Yuso klooster nemen we een lokale bus die ons naar het hogerop gelegen Suso klooster brengt. De heilige Millán zou zich hier in een grot hebben afgezonderd. Na zijn dood in 574 werd de plek een pelgrimsoord. In de 10e eeuw werd hier een kleine kerk gebouwd die door monniken bewoond werd. Het heeft gracieuze hoefijzerbogen en er staat een albasten tombe van de heilige.

Na de lunch bezoeken we nog het Monasterio de Santa Maria de Real in Najera. Dit klooster is een juweeltje. De gebouwen dateren uit de 15e eeuw. Bezienswaardig zijn de met mooi snijwerk versierde sarcofagen van de koningen, het grafmonument van de Doña Blanca en de gotische kruisgang waar in juni historische toneeluitvoeringen worden opgevoerd. Mis het koorgestoelte en het kantwerkachtige metselwerk van de kruisgang niet.

Dag 4: De Rioja wijnroute

Vandaag verkennen we de Rioja wijnroute met zijn gezellige dorpjes en spectaculaire bodegas waarvan er enkele ontworpen zijn door wereldvermaarde architecten zoals Frank O. Gehry en Santiago Calatrava. Stuk voor stuk architecturale meesterwerken waar bovendien topwijnen geproduceerd worden.

Onze uitvalsbasis Laguardia is een sfeervolle wijnhoofdstad die omringd is door met wijnranken bedekte heuvels.

In de voormiddag bezoeken we de Bodegas van Marqués de Riscal in het dorpje Elciego. Deze wijnmakerij wordt erkend als één van de belangrijkste in La Rioja en heeft alle verwachtingen van moderne avant-garde architectuur overtroffen dankzij het schitterende ontwerp van de beroemde architect Frank O. Gehry. We genieten er van een heerlijke wijnproeverij.

Na de lunch bewonderen we de Bodegas Ysios. Het is een voorbeeld van innoverende architectuur naar het ontwerp van de Valenciaanse architect Calatrava. Het golvende dak (invloed van architect Gaudi) imiteert het landschap van de Sierra de Cantabria op de achtergrond.

Op het einde van de namiddag maken we een rustige wandeling doorheen de wijngaarden tot aan de mooi gelegen Dolmen van La Chabola de la Nechicera.

We sluiten deze bijzondere dag af met een bezoek aan het oude centrum van Laguardia met een wijndegustatie in een familiale bodega.

Van hieruit wandelen we terug naar ons hotel voor het avondmaal en overnachting.

Dag 5: Laguardia – Bodegas LAN - Olite (120 km)

Na het ontbijt en de check-out brengen we een bezoek aan de 15km zuidelijker gelegen Bodegas LAN in Fuenmayor. Hier liggen ongeveer 30.000 vaten met wijn te rijpen in vaten van Spaans eikenhout. Het is de 2de grootse fustenkelder van de wereld. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur en we proeven er 3 soorten wijn. De wijngaard ligt in een meander van de Ebro en op elk van de 22 percelen groeien er Tempranillo, Mazuelo, Graciano en Garnacha wijnstokken die tussen de 40 en 60 jaar oud zijn.

LAN is samengesteld uit de initialen van de drie provincies die samen de DOC vormen.

Rioja: Logrono (nu La Rioja), Alava en Navarra.

Na de lunch verlaten we de Rioja en rijden naar het 100km oostelijker gelegen Olite in de provincie

Navarra. Hier bezoeken we het sprookjesachtig paleis en verblijven er in de schitterende PARADOR DE OLITE 4*****

Olite ligt 42 km ten zuiden van Pamplona, in het geografische hart van Navarra. Dit gebied is gevuld met verdedigingswerken, abdijen, burchten, kastelen en paleizen. Zij werden gebouwd door de Navarrese vorsten ter bescherming tegen de Arabieren en de aangrenzende vorstendommen. De late middeleeuwen betekende voor Olite een echte gouden tijd toen het werd gekozen als één van de favoriete verblijfplaatsen van de koningen van Navarra. Het Koninklijk Paleis van Olite, het hof van de Navarrese koningen, was één van de meest luxueuze middeleeuwse kastelen in Europa. In 1925 is Olite tot Nationaal Monument uitgeroepen, met het beste voorbeeld van burgerlijke gotische architectuur in Navarra en een van de meest opvallende in Europa.

De Parador van Olite beschikt over 43 kamers, ingericht met antiek meubilair, bijzondere materialen en veel oog voor detail. De comfortabele bedden, meest twin beds, hebben bewerkte houten panelen. De kamers beschikken over verwarming/airco, TV, Wi-fi, telefoon. Volledig ingerichte badkamers. Er zijn gemeenschappelijke ruimten met glas-in-loodramen, antiek meubilair, kleurrijke wandtapijten en sfeerverlichting.

De Parador ligt naast één van de mooiste kastelen van de 15de eeuw.

Gebrandschilderde ramen, arcades en andere middeleeuwse bouwelementen zijn goed bewaard gebleven.

Logeren in een middeleeuwse Parador is werkelijk dé kers op de taart!

Dag 6: Olite - Zaragoza (140 km)

Zaragoza is de hoofdstad van de provincie Zaragoza en de regio Aragon.

De stad is niet één van de drukst bezochte steden in Spanje alhoewel er toch enkele schitterende highlights te ontdekken zijn.

We bezoeken het Palacio de la Aljafería, een Moors paleis uit de 9e eeuw. In de eeuwen na de christelijke herovering is het gebruikt als koninklijk paleis.

Tegenwoordig huisvest dit paleis het Parlement van de provincie Aragon. Het bijzondere aan het paleis is dat dit één van de weinige Moorse paleizen buiten Andalusië is.

De Plaza del Pilar is één van de grootste verkeersvrije pleinen van Spanje waar de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad liggen, zoals: de indrukwekkende kathedraal Nuestra Señora del Pilar en la Lonja. Het plein met zijn fontein, duiven, gezellige terrassen en bloembakken is het echte oude centrum van de stad.

El Tubo is een wijk in het oude centrum met kleine smalle straatjes en steegjes, afgewisseld met gezellige pleinen en terrassen. Dit is dé plek waar de lokale bevolking

heen gaat om tapas te eten of 's avonds een drankje te gebruiken in een van de talrijke bars. Proef in El Tubo de echte Spaanse sfeer!

De indrukwekkende 17e eeuwse Kathedraal de Nuestra Senora de El Pilar is gelegen aan het plein Plaza del Pilar. Ze is met haar vele koepeltjes en gekleurde tegels de grootste barokke kerk van Spanje. De kathedraal is enorm populair voor bedevaarten, aangezien hier op een marmeren zuil ('El Pilar') volgens de legende de heilige Maagd verscheen voor de apostel Jacobus. Verder zijn in de kathedraal werken van Francisco Goya te bewonderen.

Avondmaal en overnachting in het NH Collection Gran Hotel Zaragoza 4****

Dag 7: Zaragoza – Valencia

Na een vroeg ontbijt vertrekken we voor een rit van 300 km die ons naar Valencia voert.

Ook in Valencia is er een mooi samengaan tussen de klassieke gebouwen in de oude binnenstad en de moderne ontwerpen van Calatrava in de Ciudad de las Artes y las Ciencias.

In de drooggelegde Turia-bedding kunnen we deze futuristische gebouwen bewonderen.

Na de lunch en de check-in volgt een 1^{ste} begeleide stadswandeling door het oude centrum met een Vlaamse gids die hier al jaren woont. We bezoeken o.a.:

La Lonja de la Seda, Unesco Werelderfgoed (koopliedenbeurs).

Dit van kantelen voorziene gebouw is de trots van Valencia en een meesterwerk van burgerlijke gotische bouwkunst.

De Kathedraal van Valencia aan de Plaza de la Virgin is tussen 1262 en 1356 gebouwd en is een ongewone mix van romaanse, gotische en barok-stijlen. Het magistrale silhouet domineert wel drie pleinen in de oude stad. De kerk is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria en werd ook gebruikt als moskee. De Kathedraal heeft een 68 meter hoge klokkentoren.

Daarna bezoeken we Almudín. Het is een voormalige graanschuur van de stad uit de 13^{de} eeuw die verbouwd werd in de 16^{de} eeuw. Ze heeft de grondvorm van een basiliek en wordt gekenmerkt door haar functionaliteit: een degelijke natuurstenen metselwerk, hoge muren met volkse schilderingen en kleine vensters. Tegenwoordig worden er tijdelijke tentoonstellingen gehouden.

Avondmaal in Ristorante Puerta del Mar.

Ons Hotel Catalonia Excelsior 4**** ligt in de oude binnenstad van Valencia, op een paar meter van het plein Plaza del Ayuntamiento en op 5 minuutjes wandelen van de Kathedraal. Tal van cafés, bars en restaurants vind je op wandelafstand van het hotel.

Dag 8: Albufeira

Na het ontbijt vertrekken we per autocar naar het Albufera Natuurpark op 18km ten zuiden van Valencia. Hier bevindt zich één van de grootste meren van Spanje en je treft er een rijke fauna en flora aan. Deze wateren zorgen al van oudsher voor het levensonderhoud van vissers en rijsttelers, wat aan de basis ligt van een smakelijke streekgastronomie. We maken een boottocht over het meer met de daar omheen liggende rijstvelden en sluiten de voormiddag af met een heerlijke paella lunch.

Daarna maken we een 2^{de} wandeling van ongeveer 3 uur aan de rand van het oude historische centrum. We lopen langs verschillende monumenten zoals de Plaza del Ayuntamiento (stadhuisplein), het Estacion del Norte (noordstation) uit het begin van de 20^{ste} eeuw dat een modernistische parel is, met een ijzeren overspanning over het perron, de Plaza de Toros (arena), waar 16.000 toeschouwers kunnen kijken naar de stierengevechten. Het werd gebouwd in 1850 en is geïnspireerd op het Romeins amfitheater van Nîmes. We sluiten af in de Russafawijk.

Avondmaal in een plaatselijk restaurant. Overnachting in Hotel Catalonia Excelsior

Dag 9: Valencia Fietstocht

Vertrek om 9u aan het hotel voor een “ontspannende, vlakke” fietstocht van een ganse dag.

Onze eerste halte is de Torres de Serranos van waar je een schitterend uitzicht heeft op de Turia bedding. Het is een mooi voorbeeld van 14^{de} eeuwse vestigingbouw waar kracht en gratie harmonieus in samenvloeien. Tot 1865 was Valencia een versterkte stad met muren uit de Moorse tijd.

In de voormalige rivierbedding van de Turia ligt over een lengte van 5 km een prachtig aangelegd park met sportvelden, speelweiden, fietspaden waar de inwoners geregeld komen sporten.

Valencia, van de architect Calatrava, bestaande uit het Palau de les Arts Reina Sofia (centrum voor podiumkunsten), het Museo de les Ciencies Principe Felipe (wetenschapsmuseum), de

L’Hemisferic (bioscoop met IMAX) en de L’Oceanografic (het grootste aquarium van Europa).

Wij brengen een bezoek aan het operagebouw met een lokale gids.

We fietsen verder naar de haven en passeren verschillende gerestaureerde gebouwen uit het begin van de vorige eeuw maar ook nieuwe gebouwen, speciaal ontworpen voor de prestigieuze zeilwedstrijd “the America’s cup”.

We lunchen uitgebreid in het Restaurant El Coso del Mar, gelegen op de mooie strandboulevard

Na de lunch, even vrije tijd aan het brede strand waarna we terugfietsen via de universiteitsbuurt om terug door de Turia naar de Mercado de Colon te gaan, waar we op een terrasje een cocktail of koffie kunnen drinken en we ons helemaal terug wanen in de tijd van de fin de siècle. In deze omgeving bevinden zich heel mooie winkels waar de dames even kunnen shoppen.

Rond 18 uur leveren we de fietsen terug in en kan je je opfrissen in het hotel.

Pinxtos diner waarna overnachting in ons hotel.

“Voor de deelnemers die echt niet kunnen fietsen kan een alternatief worden voorzien waardoor zij aan alle voorziene activiteiten kunnen deelnemen”.

Dag 10 Valencia - Brussel

Na het ontbijt en de check-out bezoeken we nog enkele bezienswaardigheden die vlakbij ons hotel gelegen zijn: de versmarkt “Mercado Central” en het prachtige stadhuis.

Om 12 uur halen we de bagage op in ons hotel en brengt de autocar ons naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Zaventem.

Vertrek Valencia om 14.00 uur

Aankomst Brussel om 16.00 uur

Prijs: 2.524 euro per persoon

Singletoeslag : 558 euro

De basisprijs kan naar beneden aangepast worden naargelang het aantal deelnemers.

Inbegrepen:

- De vluchten met Brussels Airlines vanuit Zaventem naar Bilbao - terug vanuit Valencia met inbegrip van 23kg in te checken bagage en 8kg handbagage.
- Alle transfers met een luxe autocar
- Nederlandstalige lokale gidsen gedurende gans de reis
- Halfpension in de vermelde hotels in Bilbao, Laguardia, Olite en Zaragoza met inbegrip van de dranken tijdens de avondmaaltijden (water en 2 glazen wijn of frisdrank)
- De lunches vanaf dag 2 t.e.m. dag 9 met inbegrip van ½ l water, een glas wijn of een frisdrank
- De inkomgelden voor de vernoemde bezoeken gedurende gans de reis
- De wijnproeverij in Bodega Marqués de Riscal en in Bodegas LAN
- De wijnproeverij in een familiale bodega in Laguardia
- Logies met ontbijtbuffet in Hotel Catalonia Excelsior in Valencia

- Diners in geselecteerde restaurants in Valencia (incl. water en 2 glazen wijn of frisdrank)
- De fietstocht en fietsverhuur (E-bikes zijn mogelijk mits bijbetaling van een toeslag)
- De boottocht in Albufeira
- Rondleiding met gids in het operagebouw van Valencia
- De garantiefondspremie
- De btw
- TMT reisbegeleider gedurende gans de reis

Niet inbegrepen:

- Fooi aan de Spaanse lokale gids en de buschauffeur
- Annulatie- en bijstandsverzekering

Inschrijven kan vanaf 12 tot 20 september 2022 door overschrijving van een voorschot van **750 euro per persoon** op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met mededeling:

‘Bilbao-Valencia + S(ingle) of D(ubbel) + annulatieverzekering OK + fietsen:J/N’.

Wij hopen een voltallige groep te mogen plezieren met deze prachtige reis

Het bestuur