



e-mail: seniorencbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorencbcbrussel.be

Brussel, september 2020

Zending 2020/04(ook te vinden op www.seniorencbcbrussel.be)

Uitnodigingen

- blz. 2 : Woordje van de voorzitter
blz. 3 : Betaalkalender
blz. 4-5 : Voordracht Prof. Dr. Wim Distelmans 29 oktober 2020
blz. 6-7 : Brussels Operette Theater: BA-TA-CLAN 19 en 20 december 2020.

Ledennieuws

- blz. 8-10 : Ledennieuws.

Verslagen

- blz. 11-12 : O- & Z-werking in Coronatijden
blz. 13 : Verslag kampioenschap petanque.
blz. 14 : Er is niets aan de hand!

Komende activiteiten

Naargelang de toegestane mogelijkheden zullen deze in onze volgende zending worden meegedeeld.

De volgende zending kan je verwachten half december 2020.

Met onze hartelijke groeten,

Namens het Bestuur



e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Woord van de voorzitter

Collega's, vrienden,

De Corona-pandemie is nog niet voorbij. Ook de last en de zorgen niet. Ieder van ons weet wat het betekent: de last, de bezorgdheid, het gemis, ... De statistieken geven duidelijk aan dat de meeste '65-plussers' een voorbeeld zijn voor de jongere generatie. Is het ooit anders geweest?

Met het bestuur kijken we vooruit en houden we rekening met de huidige toestand. Wat vroeger kon of was, kan nu niet. Dat hoorden we onze ouders, grootouders ook vertellen.

Welk nieuws kunnen we jullie brengen?

In deze zending vind je twee uitnodigingen voor activiteiten: de voordracht van Prof. Dr. Wim Distelmans en de opvoering van de operette Ba-ta-Clan. En dit volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.

De hobbyclubs?

- Petanque op dinsdag gaat verder. En lees wie de clubkampioenen werden.
- Wandelen in de mooie streek van Affligem.
- Fietsen in de Denderstreek.
- Bowling: wordt onderzocht en besproken. De leden van de hobbyclub houden we op de hoogte.

Het contact met onze Ouderen & Zieken wordt onderhouden: hetzij met een bezoek, hetzij via een telefoontje of e-mail. Tevredenheid als dank.

'Tuur' Coppens werd 100 op 19 augustus. En dat werd gevierd. Lees het verslag en bekijk de foto's van ons kranig lid. Hij is onze tweede eeuweling!

Bijna zeker zullen bepaalde aangekondigde activiteiten van december-januari, hetzij worden geschrapt of in een andere formule gegoten worden.

Dit verneem je in een volgende zending.

Het bestuur wenst iedereen een 'volgehouden' inspanning. Hou contact met je 'maten' maar met 'mate' en ooit komen er betere tijden.

Volhouden!

Jonas



e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com

Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Graag aandacht voor het gebruik van het juiste rekeningnummer:

- BE49 7340 2675 8871 clubactiviteiten
- BE21 7340 3332 8603 hobbyclub Kunst & Cultuur
- BE62 7340 2394 4861 hobbyclub Bowling.

In iedere uitnodiging voor een activiteit staat telkens duidelijk het rekeningnummer genoteerd.
Met dank voor de aandacht en de medewerking.

BETAALKALENDER (Zending 2020/04)

ACTIVITEIT	VAN	TOT/MET	REFERTE
Voordracht Prof. Dr. Wim Distelmans 29 oktober 2020	05/10/2020	16/10/2020	5 euro per persoon Met vermelding: Wim Distelmans
Brussels Operette Theater BA-TA-CLAN 19 en 20 december 2020	14/10/2020	29/10/2020	12 euro per persoon Met vermelding: BOT + code 1 – 2 -3 of 4



e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com

Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Voordracht door Prof. Dr. Wim Distelmans



**donderdag 29 oktober 2020 – 14.30 uur
in Westrand cultuurcentrum – Dilbeek**

Op 29 oktober e.k. vertelt Wim Distelmans een verhaal aan de KBC Senioren Brussel. Het handelt over:

‘Een waardig levenseinde’

Ondanks de vervelende tijden omwille van Covid-19 kunnen we toch een lezing laten plaatsvinden. Een boeiende, onderhoudende lezing staat op de agenda.

Sinds 2002 heeft België een euthanasiewet en een wet op palliatieve zorg. Veel mensen weten dat, maar niet wat die wetten inhouden. Wim Distelmans legt tijdens de lezing op een bevattelijke manier uit wat kan en wat niet kan in België, wat euthanasie en palliatieve zorg zijn en de mogelijkheden ervan.

Vandaag staan de ethische thema's opnieuw hoog op de politieke agenda, onder meer met het voorstel om euthanasie ook voor mensen met dementie mogelijk te maken. Als er iemand is die ons alles kan vertellen over de strijd voor een waardig levenseinde, dan is het Prof. Dr. Wim Distelmans. Als oncoloog, palliatief arts en pionier in de euthanasiestrijd heeft hij een duidelijke kijk op het leven, het sterven en de dood. Bij hem staan zelfbeschikking en keuzevrijheid centraal, zeker op het einde van het leven.

Eerst brengt Wim Distelmans ons gedurende 1 tot 1,5 uur een monoloog. Nadien is er nog tijd om vragen te stellen.

Inschrijven kan door storting van 5 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 5 oktober tot en met 16 oktober 2020 met de melding ‘Wim Distelmans’. Deze prijs omvat ook een traktatie.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 60 (richtlijnen cc Westrand n.a.v. Covid-19).

De gebruikelijke invulling ‘aanwezigheid op de Algemene Vergadering’ is van toepassing. Mocht finaal de voordracht niet kunnen plaatsvinden omwille van Coronamaatregelen, dan word je verwittigd en wordt 5 euro terug overgemaakt op je rekening.

Wij rekenen alvast op jouw deelname.

Het bestuur

Praktische info n.a.v. Covid-19:

1. Toegang tot cc Westrand kan enkel via de hoofdingang.
2. Wie zich niet inschrijft, zal geen toegang krijgen.
3. Verder houden we ons binnen cc Westrand aan de richtlijnen, dragen we een mondmasker, houden we voldoende afstand en volgen we de aanwijzingen ter plaatse.
4. De plaatsen in cc Westrand worden aangeduid. Wil je met iemand aan dezelfde tafel zitten, kom dan ook samen binnen.
5. Eens plaats genomen, blijf dan zitten. Verplaatsing kan enkel voor toiletbezoek, maar steeds met mondmasker.
6. Als wij Belgen mekaar begroeten, houden we het meestal bij een handdruk of een kus op de wang. In de ‘coronavirustijden’ is dat iets moeilijker. Het virus is behoorlijk besmettelijk en je kan het gemakkelijk doorgeven wanneer je iemand begroet. Kom je naar de voordracht en ontmoet je er bekenden, dan kan je beter eens zwaaien of een stompje met de elleboog geven of even knipogen.
7. Mocht je ingeschreven zijn en heb je ziektesymptomen - zelfs gedurende de 5 dagen voorafgaand aan de voordracht - blijf dan thuis en verwittig ons.



e-mail: seniorencbcbussel@gmail.com
Website: www.seniorencbcbussel.be

Brussel, september 2020

Beste vrienden,
Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar

BA-TA-CLAN

van **Jacques Offenbach**, een operette in één bedrijf.
Graag nodigen we je uit om dit optreden bij te wonen op

**zaterdag 19 december om 14.00 en 17.00 uur &
zondag 20 december om 14.00 en 17.00 uur
in het Kaaitheater, Saintelettesquare, Brussel.**

Solisten: Gianna Cañete Gallo (sopraan), Eric Reddet (tenor), Pierre Romainville (tenor),
Daniel Mosquera Martinez (bariton)

in een regie van Lieven Baert, met het orkest Nuove Musiche onder leiding van Eric
Lederhandler en koorleden van het Brussels OperetteTheater.

Artistieke leiding: Axel Everaert.

Gezongen in de originele Franse taal met Nederlandstalige boventiteling.



Het verhaal

We bevinden ons in een ingebeeld China waar de koning Fé-Ni-Han (fainéant = vadsig) regeert. Hij moet het hoofd bieden aan wraakzuchtige samenzweerders. In zijn hofhouding vinden we Ké-Ki-Ka-Ko en Fé-An-Nich-Ton. Ze komen erachter dat ze eigenlijk gevangen genomen Fransen zijn, de eerste een geruïneerde burggraaf, de tweede een lichte sopraan op tournee. De twee valse Chinezen besluiten om samen te vluchten. Bij het weerklinken van het Bataclanlied ontdekken ze dat niet alleen Fé-Ni-Han maar ook de leider van de samenzweerders, Ko-Ko-Ri-Ko, Fransen zijn. In ruil voor de troon helpt die laatste de drie anderen om te vluchten.

Ba-ta-clan was Offenbachs eerste grote hit en wordt vaak als zijn meest geslaagde eenakter genoemd; ongetwijfeld is hét één van de meest ongebreideld kluchtige.

Ba-Ta-Clan, een chinioserie musicale (of operette), werd voor het eerst opgevoerd in het Théâtre des Bouffes Parisiens in december 1855.

De concertzaal Bataclan werd in 1864 gebouwd en genoemd refererend aan Offenbachs operette Ba-ta-clan. Het opsplitsen van het woord 'bataclan' in drie monosyllaben moest de naam toen in beide toepassingen een Chinees tintje geven.

Op 13 november 2015 werd de Bataclan het mikpunt van een terroristische aanval waarbij negentig doden en honderden gewonden te betreuren vielen.

Dit jaar werd door de Covid-19 gekozen voor een eenakter. Duur: één uur.

Alle opvoeringen worden georganiseerd rekening houdend met de dan geldende veiligheidsmaatregelen. Mondmaskers kunnen verplicht zijn.

De toegangsprijzen werden eveneens aangepast, zoals hieronder vermeld wordt.

Tickets

Zowel op zaterdag als op zondag zijn er twee voorstellingen. Tot het einde van de betaalperiode zijn plaatsen gereserveerd voor onze Seniorenclub.

De gebruikelijke invulling 'aanwezigheid op de Algemene Vergadering' is van toepassing. Bij overtal is deelname mogelijk op andere plaatsen mits nog beschikbaar.

Voordeeltarief voor leden Seniorenclub KBC Brussel: 12 euro i.p.v. 15 euro.

Leden kunnen eveneens vrienden meebrengen aan dezelfde voorwaarden. Het is mogelijk dat je niet samenzit met de vrienden, dat is afhankelijk van de resterende gereserveerde plaatsen.

Reservatie door overschrijving op rekening

BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel met **vermelding**

'code 1 = voorstelling zaterdag 19.12 om 14 uur'

'code 2 = voorstelling zaterdag 19.12 om 17 uur'

'code 3 = voorstelling zondag 20.12 om 14 uur'

'code 4 = voorstelling zondag 20.12 om 17 uur'

vanaf 14 oktober tot en met 29 oktober 2020.

Parkeren in KBC-parking Havenlaan 2, inrit via Opzichtersstraat, op zaterdag en zondag vanaf 12.15 uur voor de voorstellingen van 14.00 uur en vanaf 16.00 uur voor de voorstellingen van 17.00 uur.

Wij wensen iedereen een ontspannende voorstelling.

Vriendelijke groeten.

Het Bestuur

Ledennieuws

Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden:

Philippe Van Der Haegen
Gertie Lindemans
Marie-Rose Stevens
Marie-Jozef Goossens
Patrick Sansen
Marina Thys
Karel Van Cauwenberg
Wilfried Aelbrecht
Marc Vermeiren
Greta Vanfrachem
Dirk Van Hauwermeiren
Carinne Colin
Walter Schaessens
Lina Luypaert
Bert Verniers
Marcel Vandeborne
Paul Vanderstappen
Jef Bex
Guido Goedgebeur

Wij hopen hen weldra op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten. Zijn er bekenden (ongetwijfeld) spreek af om samen te komen.

Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook al afscheid moeten nemen van enkele van onze leden: (sommige overlijdens vernamen wij echter enige tijd na overlijdensdatum, vandaar toch ook nog hun vermelding).

14.12 Frans Leempoels (KBC), echtg. Greta Deblaere
16.12 Frans De Leeuw, wed. Angèle Annerel (KBC)
21.12 Annie Van Waeyenberghe (KBC), partner Jef Meir
30.12 Delphine Brasseur (KBC)
11.01 Hilda Matthys, wed. Harry Vrolix (KBC)
12.01 Lode Van den Broeck (KBC), echtg. Simone Pauwels
13.01 Frans Heyvaert (KBC)
25.01 Godelieve Van Impe, wed. Herman De Becker (KBC)
26.01 Frans De Smedt (KBC), echtg. Josephine (Joske) Roes
12.02 Lena Wijnant, echtg. Marcel Beeckman (KBC)
21.02 Maria (Mips) Bousse, wed. Paul Beckers (KBC)
21.02 Delphine Goedgezelschap, echtg. Frans Noël (KBC)
22.02 Lieve Lacaeyse (KBC)
26.03 Elisabeth 'Liza' Banck (KBC), echtg. Joseph Van Kerckhoven
27.03 Simonne Dassonville, wed. Smet Jules (KBC)
02.04 Pierre Le Maire (KBC), wed. Louise Henneman
03.04 Catherine Feytens (KBC), part. Freddy Bardyn (KBC)
17.04 Greet Matthys (KBC)
24.04 Marie Louise Troch, echtg. Gustaaf Verbeken (KBC)
06.05 Maddy Banterlé, wed. Roger Minnen (KBC)
09.05 André Hollevoet (KBC), echtg. Jeannine Vanwaelem
17.05 Robert Meert (KBC)
02.06 Marie-Louise Vanopberghen (KBC), echtg. Frans Van Vreckem (KBC)
06.06 Christian Goeman, echtg. Francine De Greef (KBC)
15.06 Willy De Bolle (KBC), echtg. Hilda Triest
24.06 Alfons Van Medegael (KBC), echtg. Julia Lievens
27.06 Guido Clotman (KBC)
03.07 Joseph 'Jef' Van Kerckhoven wed. Elisabeth Banck (KBC)
27.07 Jeanne Peeters wed. Benedikt Van Hove (KBC)
11.08 Désiré Maurice Van Droogenbroeck (KBC), echtg. Gudula Roels
22.08 Marie-Louise Moriau, echtg. René Coppys (KBC)
27.08 Denise Renneboog, wed. August Verstraeten (KBC)

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt.

Onze leden die de komende maanden hun 70ste huwelijksverjaardag vieren:

7/10/1950 Louis JACOBS & Marie-Jeanne GOEMAN.

Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren:

12/11/1960 Marc MERTENS & Yvette MICHEL.

Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren:

17/10/1970 Antoine DE HAECK & Christiane VAN DE SYPE

4/12/1970 Annie ALLAER & Herman KIEKENS

4/12/1970 Karel VERMEULEN & Regina DUMON

19/12/1970 Blanche VANDEN BERGHE & Guido COX

19/12/1970 Angela ARYS & Robert VAN CAUWENBERGE.

O- & Z-werking in Coronatijden

Het zal jullie niet verwonderen als ik schrijf dat COVID-19 ook een serieuze kink in de kabel teweeg bracht bij onze O- & Z-werking.

2020 was nochtans goed gestart, met een druk bijgewoonde jaarvergadering en een 6-tal nieuwe vrijwilligers.

Er werden al enkele bezoeken afgelegd, verslagen met enthousiaste verhalen ingestuurd en toen, begin maart ... kwam de lockdown. We mochten ons kot niet meer uit. En we mochten andermans kot niet meer in.

In de woonzorgcentra werd zelfs alle bezoek verboden. Elke dag kregen we angstaanjagende cijfers te horen over besmettingen, mensen op intensieve verzorging, overlijdens in grote eenzaamheid.

We vonden dat vreselijk.

Wij bleven echter niet bij de pakken zitten.

Het bestuur besloot om aan al onze rusthuisbewoners een kaartje met Paaswensen te zenden. Via een telefoontje of via e-mail zijn er wel contacten tussen onze oudere leden en hun bezoekers. Zo'n contact is deugdzaam.

Toen de maatregelen in juni versoepelden, togen opnieuw een aantal mensen op pad. Maar eind juli kwam er al gauw een eind aan: de besmettingen stegen terug en we kregen strengere maatregelen opgelegd. De bubbel van 5 nietwaar!

Opnieuw werden de bezoeken on hold gezet. Sommige bezoekers waren vindingrijk: zij gingen bij de mensen tot op de stoep en gaven het geschenkje af, of zij bezorgden het aan de receptie van het WZC.

In augustus vierden we ons 100-jarig lid, Arthur Coppens, van op afstand uiteraard. Dat verslag en enkele foto's kunnen jullie bekijken op de website. Begin dit jaar feestten we al met onze eeuweling, Gabrielle Eyckmans, wwe Draps.

We vergeten onze ouderen dus zeker niet. Zoals voorheen sturen we, rond hun verjaardag, een felicitatiekaartje naar al de leden en partners van 80 jaar, 85 jaar en ouder.

Graag laat ik jullie mee genieten van het verhaal van een nieuwe bezoeker aan een collega die 80 werd in 2020 .

Morgen zaterdag 20/6/2020 wordt Jeannine Spruyt Wed.Hanssens Raymond (kantoordirecteur Machelen geweest) 80 jaar.

Hip Hip Hip HOERA!

Mijn afspraak met Jeannine is vorige dinsdag heel goed verlopen. We hebben genoten en veel gebabbeld van vroeger toen onze mannen nog in de bank werkten. En over hoe het nu allemaal is, over onze kinderen en nog van alles en nog wat. Superleuk en de tijd is voorbij gevlogen.

Het citatenboekje 80 jaar, de babelutten en kleinere Champagne fles vond ze geweldig. Allée ikke content ;o) Ik heb haar wel gezegd dat 80 jaar een uitzondering is, voor mij een eerste bezoek is aan haar en het daarom voor mijn part een beetje meer mocht zijn.

...

Volgens het ons allebei uitkomt ga ik haar nog eens bezoeken, maar dat zal in het latere najaar worden, heb ik gezegd.

Bijgevoegde foto's heb ik via dochter Ingrid aan Jeannine bezorgd. Indien dat gedaan wordt van aan te kondigen aan de KBC seniorenclub dat ze 80 jaar werd?, mag er een van de mooiste foto daarvoor genomen worden. Rare zin;o) Sorry!

Ziezo, dat was het! Houd het veilig en gezond en hopelijk tot binnenkort tot weerziens bij een KBC activiteit ;o)

Lieve



Voorlopig kunnen we alleen maar afwachten, de maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad strikt opvolgen, voorzichtig zijn en zo onszelf en anderen beschermen. We houden de moed erin.

Lees bij gelegenheid de geactualiseerde info van onze werking nog eens na op de website.

We hopen op betere tijden waarin we elkaar opnieuw kunnen bezoeken.

Hou jullie goed!

Chris
Coördinator O- & Z- werking

Verslag kampioenschap petanque 2020

11 september belofde een prachtige dag te worden volgens Frank De Boosere.

De dag van ons petanquekampioenschap was toch wel een beetje speciaal gelet op de geldende coronamaatregelen.



Met 18 trokken we naar Wemmel en werden er al onmiddellijk verrast door een traktatie van Monique en Pol naar aanleiding van hun gouden jubileum. Bedankt vrienden, het was heel lekker, en nogmaals proficiat.



Rond 10.15 uur begaven we ons naar de buitenbanen onder een stralend blauwe hemel, net zoals in de Provence.

Met 2 spelers per veld was er 1 match in de voormiddag, gevolgd door een aperitief en kip met Provençaalse saus en krielaardappelen. En dat het smaakte!

Na de middag nog 2 matches, waarna de stand werd opgemaakt. Hieruit volgde de halve finale namelijk:



-Bij de dames Gilberte tegen Marie en Arlette tegen Danielle.

-Bij de heren Marc tegen Bert en Jean-Pierre tegen Herman.

Uiteindelijk werd de finale gespeeld door Gilberte tegen Danielle en Jean-Pierre tegen Bert en gewonnen door Gilberte (13-10) en Jean-Pierre (13-5).



Een dikke welverdiende proficiat aan onze nieuwe kampioenen!

Na de kampioenviering kregen we nog cava aangeboden en lekkere sandwiches, waarna iedereen tevreden huiswaarts ging.

Bedankt Seniorenclub en petanqueclub Wemmel voor de organisatie en de perfecte afhandeling van deze dag.

Er is niets aan de hand! Gedicht van prof J. Dequeker, prof. reumatologie U.Z. Pellenberg Leuven

Er is niets aan de hand en ik voel me nog fris want ik ben nog zo gezond als een vis
't is alleen da'k wat jicht in mijn knieën krijg, en het praten gaat soms met een piepend gehijg.
Mijn pols is wat zwak en wat dun wordt mijn bloed maar ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk goed.
Die steunzolen onder mijn voeten dat gaat, anders zou ik niet kunnen lopen op straat.
Soms wordt de slaap me nachten lang niet gegund, maar ik merk dat je ook wel eens zonder kunt.
Mijn geheugen wordt minder, soms duizelt mijn hoofd, maar dat valt niet op, geen mens die 't gelooft.
Denk niet dat ik vaak daar in zorg over zit, want ik ben voor mijn leeftijd nog werkelijk fit.
Ze zeggen dat je de oude dag als de gouden leeftijd beschouwen mag.
Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan als ik 's avonds weer moe naar bed ben gegaan
met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas en mijn ogen op de tafel als ik uitgelezen was.
En voor dat ik inslaap bedenk ik me dan: Zit er nog iets los dat ik wegleggen kan?
Terwijl het mij zo slecht nog niet zit want ik ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit!
Elke morgen stof Ik mijn hersens wat af en ben blij met de dag die het leven me gaf.
Dan haal ik de krant en lees na mijn bad de overlijdensberichten in het ochtendblad.
Als mijn naam er niet in staat, weet ik dat ik nog leef, het was dus de bedoeling dat ik hier nog wat bleef.
Ik geloof dat er toch iets heilzaams in zit want ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk fit.
Wat is voor dit alles tot slot de moraal die te leren valt uit dit goedmoedige verhaal?
Voor elk die het ouder zijn glimlachend draagt als een ander je weer eens "Hoe maakt je het?" vraagt
is het beter te zeggen dat het best met je gaat dan die lui te vertellen hoe het echt met je staat!!!

